

Bijzondere uitreikingen



Yad Vashem onderscheidingen voorjaar 2020

In het eerste kwartaal van 2020 werden de volgende personen postuum geëerd en ontvingen naast de medaille en oorkonde ook de titel Rechtvaardige onder de Volkeren;

10 februari

Gerardus Martinus Maria
en Elisabeth Ida Ephemie van Houten-v.d. Pijl

Paul & Mieke Brinkman-Overmeijer



Een zeer bijzondere uitreiking vond plaats in Ruinen (Drenthe) daar konden de Yad Vashem versierselen uitgereikt worden aan een nog levende redder (92 jaar) die tevens de oorkonde ontving t.b.v. haar overleden ouders. Het komt helaas nog maar zelden voor, door het verstrijken van de tijd, dat de Yad Vashem uitreiking plaats vindt aan redder zelf. (zie foto)

04 maart

Cornelis en Hendrika de Groot- Barelds
Coby Blom-de Groot



foto boven
Mevr. van Houten-v.d. Pijl,
Dhr en Mevr Brinkman-
Overmeijer en David Simon

foto links
Mevr. Coby Blom- de Groot
en de ambassadeur van
Israel

Foto
Artizzl Media / Peter Nefkens

I.v.m. het Coronavirus werden de uitreikingen, gepland op 26 maart en 20 april 2020, tot nader order uitgesteld.

ACTIEVE ONDERDUIKERS

In mijn jeugd had ik een primitief beeld van de relatie tussen Joden en het verzet. Joden hadden één keus gehad: óf zich melden voor transport, of de meest passieve vorm van verzet, onderduiken. Onderduiken betekende: zich verschuilen, zo klein mogelijk maken. Daarnaast, op geen enkele manier verbonden, was er Het Verzet met hoofdletters. Voor hen had ik een grenzeloze bewondering. Om te beginnen natuurlijk voor de onderduikgevers van mijn ouders. Zonder hen had ik niet bestaan.

Maar onderduiken betekende niet perse dat de onderduiker zijn lot gelaten afwachtte. Behoorlijk veel Joodse onderduikers hebben zich actief verzet. Met het oog op het aanstaande symposium wil ik drie namen noemen. De Berlijns-Joodse tekenares Alice Cohn (1914-2000) vluchtte in 1936 op 22-jarige leeftijd naar Nederland en belandde in Utrecht op een onderduikadres. Daar ontwikkelde zij zich tot meester-ervalsers van handtekeningen en stempels. Zij werkte voor het Utrechtse Kindercomité en mede dankzij haar

Onderduiken betekende niet perse

dat de onderduiker zijn lot gelaten afwachtte

Door John Löwenhardt

vervalsingen zijn de levens van ruim 350 kinderen en talloze volwassenen - ook niet-Joden - gered. En Max Léons (1921-2019) die in het Drentse Nieuwlande samen met domineeszoon Arnold Douwes in en vanuit de onderduik honderden het leven redde. Nog een voorbeeld: Simon van Spiegel (1922-1993) die in Almelo hetzelfde deed, samen met en (in het laatste half jaar van de bezetting) ter vervanging van 'Jodenhelper' Frits Tusveld. Drie onderduikers die voor heel veel mensen een groot verschil hebben gemaakt.

Herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid



Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland al bijna 30 jaar actief

De Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland werd in 1991 opgericht en bestaat dus in 2021 al weer 30 jaar. De Nederlandse stichting is niet uniek want over de hele wereld wordt Yad Vashem in Jeruzalem ondersteund door Vriendenstichtingen die op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk medewerking verlenen aan het noodzakelijke en nuttige werk dat door het Instituut Yad Vashem Jeruzalem wordt verricht.

Yad Vashem is een onderzoekscentrum dat studie verricht naar zowel de oorzaken als de gevolgen van de Jodenvervolging in Europa voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is Yad Vashem een monument ter herinnering aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust.

De Nederlandse stichting steunt door financiering van o.a. onderzoek t.b.v. het Nederlandse Jodendom en de instandhouding van het Museum en Monument in Jeruzalem.

De Stichting stelt zich ten doel het bijeenbrengen van gelden teneinde de voortzetting van het werk van Yad Vashem Jeruzalem te bevorderen en ondersteunend behulpzaam te zijn.

Werven van fondsen, welke kunnen bestaan uit subsidies, donaties, schenkingen, legaten en sponsoring voor evenementen zoals het komende symposium.

De Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland verleent medewerking aan de ceremonie bij uitreikingen van de Israëlische onderscheiding "Rechtvaardige onder de volkeren".

Deze eretitel wordt verleend aan niet-Joden, die belangeloos en met levensgevaar Joden hebben gered. De Stichting verzendt tweemaal per jaar een Nieuwsbrief met relevante informatie over het werk van de Stichting en de geschiedenis van de Holocaust. Verder is de Stichting actief op het gebied van educatie aan leerlingen van basisscholen, voortgezet, hoger- en beroepsonderwijs.

Daarom: STEUN ONS BELANGRIJKE WERK!



Alice Cohn aan het werk in haar atelier in Breslau, 1936.
Collectie Familie Bermann